

Of poezen. Ook zij kunnen bij weinig licht nog genoeg zien om een muis te vangen.

Camoufleren

Veel dieren zorgen dat ze niet opvallen. Ze hebben dezelfde kleur als de plek waar ze leven. Vaak met vlekken, stippen en strepen. Een echt camouflagepak dus. Zo valt een groene kikker niet op tussen het groene kroos van de sloot. Hopen dat die jagende reiger over hem heen kijkt. Het wandelende blad pakt het nog slimmer aan. Dit insect lijkt net een blaadje. Hij hangt overdag doodstil aan een tak. Soms wiebelt hij een beetje heen en weer: net als een echt blad in de wind. Pas 's nachts wandelt het wandelende blad rond om van de echte bladeren te knabbelen. Er bestaan ook rupsen die op een vogelpoepje lijken. Heel slim, want veel vogels eten graag rupsen maar hun eigen poep lusten ze natuurlijk niet.

Toneelspelen

Nog slimmer en misschien wel nóg dapperder is de kievit. Kieviten broeden in een wei. Ze leggen hun eieren in een kuiltje in het gras. Als er een vos door de wei loopt, maakt een broedende kievit zich zo plat als hij kan. Hij hoopt dat de vos hem niet ziet. Doet de vos dat toch, dan kan de vogel niet blijven zitten. Als hij gewoon opvliegt, eet de vos de eieren op. Dat wil de kievit niet. Wat doet die slimme vogel? Hij vliegt heel onhandig weg, alsof hij gewond is. Een paar meter verder stort hij neer. De vos let alleen nog maar op die vogel. Dat is een makkelijk hapje, denkt hij, en rent eropaf. De kievit vliegt net op tijd tien meter verder. Dat doet hij een paar keer en ineens is hij weer genezen en vliegt buiten bereik van de vos. Die snapt er niks van. De gespikkelde kievitseieren kan hij ook niet meer vinden. Dus loopt hij verder. Even later zit de kievit weer op de eieren. Zelf kan de vogel die natuurlijk wel weer vinden. Aan jou wil hij zijn geheim wel verklappen. Als jij het maar niet aan de vos onthult!

KIND

Je moet het wel vertellen (verhaal)

Gijs wordt gepest en geslagen door jongens uit zijn klas. Hij houdt het geheim uit angst. Tot er een agent in de klas komt voor een gastles. Hij zegt dat je moet praten over angstige geheimen, omdat ze anders nooit opgelost worden.

'Hé Gijs, zullen we samen naar huis fietsen?' vraagt Sera.

Gijs knikt. Hij zit al een tijdje in zijn nieuwe klas, maar heeft er nog geen vrienden. Hij is blij dat Sera hem meevraagt.

'Ik ga even mijn fiets pakken, hoor!' roept Sera en ze rent de hoek van de school om. 'Hé, ouwe gabber...' hoort Gijs dan. Het is Lennart. Met een paar vrienden komt hij op Gijs af. Gijs houdt zijn rug recht. Hij weet wat er nu gaat gebeuren.

Eerst dacht hij dat de jongens wel aardig waren. Ze zitten ook in zijn nieuwe klas.

Maar ze hebben hem al een paar keer bedreigd en van zijn fiets getrokken. Hij heeft flinke blauwe plekken op zijn arm van de laatste keer dat ze hem te grazen namen.

De jongens gaan in een kringetje om hem heen staan. Langzaam klikt Gijs het slot van zijn fiets open.

'Mag ik erlangs?' vraagt hij zo stoer mogelijk.

'Dat is dan vijf euro,' zegt Lennart.

'Doe even gewoon man, ik moet naar huis,' zegt Gijs.

Lennart gaat vlak voor Gijs staan. Ze zijn precies even groot. Lennart kijkt hem diep in zijn ogen.

'Gewoon?' zegt Lennart zachtjes. Dan spuugt hij Gijs in zijn gezicht.

De andere jongens lachen hard. Gijs veegt het spuug af en probeert zijn wiel tussen de jongens door te duwen. Maar ze pakken zijn fiets vast.

'De prijs is net omhoog gegaan. Het is nu tien euro geworden,' zegt Lennart.

Gijs kijkt Lennart strak aan.

'Lo-ser...' fluistert Lennart zachtjes. Dan schopt hij Gijs opeens heel hard tegen zijn schenen. De tranen springen in zijn ogen. Even ziet hij vlekken. Hij zal Lennart een knal voor zijn...

'Gijs!' hoort hij Sera dan roepen. 'Kom je?' Lennart kijkt Gijs nog eens dreigend aan. 'Je weet wat er gebeurt als je iemand hier iets over vertelt...' sist hij. Dan doet hij een stapje achteruit en duwt hem Sera's kant op.

'Je vriendinnetje roept je, ouwe.' Lachend lopen de jongens weg.

Als hij thuiskomt, loopt hij naar zijn kamer en pakt een stripboek. Het liefst wil hij het pesten meteen vergeten. Na een tijdje kijkt zijn moeder om zijn slaapkamerdeur.

'Wil je wat drinken?' vraagt ze. Gijs schudt zijn hoofd.

Zijn moeder is even stil. 'Als er iets is, kun je het me vertellen, hè, dat weet je toch?'

Gijs kijkt zijn moeder zo vrolijk mogelijk aan en knikt. Hij leest verder in zijn stripboek. Hij wil niet dat iemand hier iets van weet. Dat zou het alleen maar erger maken.

De volgende dag loopt Gijs het klaslokaal binnen. Lennart en zijn vrienden staan in het hoekje van de klas en staren hem na. Gelukkig zegt Sera hem vrolijk gedag. Gijs gaat snel zitten op zijn plek. Dan ziet hij een agent voor in de klas. De agent praat even met de juf en begint dan aan de gastles.

'Goedemorgen, jongens en meisjes,' begint de agent. 'Ik ben hier vandaag om te praten over bang zijn. Is er hier wel eens iemand bang?'

'Ik weet wel iemand!' roept Lennart lachend en hij veert op.

'Eerst je vinger opsteken, jongeman,' zegt de agent streng. Beteuterd gaat Lennart

weer zitten. Gijs glimlacht. Zo heeft hij Lennart nog nooit zien kijken. De agent kan hem dus aan.

'Soms weten mensen iets, bijvoorbeeld dat iemand steelt of dat iemand een ander pijn doet. Dan durven ze dat niet aan de politie te vertellen. Waarom zou dat zijn?' gaat de agent verder.

'Omdat ze bang zijn dat er dan iets ergs gebeurt,' zegt Sera, als ze beurt krijgt. Ze kijkt naar Gijs. Die zakt een beetje onderuit. De politieagent knikt. 'Is het slim om iets niet te vertellen?'

'Nee, want als je niets zegt, stopt het nooit.' Gijs ziet dat Sera weer naar hem kijkt. Hij hoopt maar dat ze verder haar mond houdt. Of toch niet?

De agent deelt een kaartje uit aan de kinderen.

'Op het kaartje staat mijn nummer,' zegt hij. 'Je kunt me altijd bellen als je iets weet dat het daglicht niet kan verdragen.'

De agent kijkt naar Gijs. Zou die agent iets aan hem zien? Hij gaat rechtop zitten.

'Goed om te weten,' zegt hij heel hard. Hij pakt een kaartje en kijkt Lennart lang aan.

Gesprek

Praat na over dit verhaal. Herkennen de kinderen de angst van Gijs dat het allemaal alleen maar erger wordt als hij gaat praten over zijn geheim?

Die angst is logisch en wordt bijvoorbeeld ook gevoeld door volwassenen die iets weten over mensen die dingen doen die niet mogen. Daarom is er 'Meld Misdaad Anoniem'. Daar kun je het geheim vertellen, zonder dat je zelf hoeft te vertellen wie je bent.

Zou er ook voor kinderen zoiets moeten komen?