

**7** dag

## Een afspraak over 'trouw'

### Trouw

Een moeilijk woord vandaag. Volgens Van Dale is trouw: je houden aan een aangegaan verbond. Daarom vertellen we een verhaal over vriendschap die even een deukje oploopt.

Trouw hoort bij vertrouwen. Naar wie gaan kinderen toe als ze hulp nodig hebben? Wat heeft de hond op de wandtegel met trouw te maken?



### Tienwoordendoosje

Er wordt een nieuwe wandtegel voor de klas gemaakt. Twee kinderen zoeken/maken vandaag het woord 'trouw'. Ze gebruiken daarvoor het Tienwoordendoosje (zie dag 1). Ze plakken de letters/het woord op de tegel (bijlage 1) en samen bedenken ze hoe ze 'trouw' ook kunnen laten zien in beelden.



### Voor morgen: iets lekkers

Kijkt u alvast naar de tip 'Voor jezelf'.

### Jongsten



### Beste vrienden

*Felix en Olivier zijn vrienden. Ze spelen vaak samen. Maar vandaag gaat het niet goed tussen hen.*

'Jullie mogen nu kiezen wat je wilt gaan doen,' zegt juf Maaïke. 'Spelen in de bouwhoek, de winkel, knutselen, kies maar.'

Alle kinderen staan op uit de kring en lopen naar een hoek. Felix kiest de verfhoek. Hij vindt verven het allerleukste dat er is. Snel pakt hij een schort van de kapstok. Hij móet wel een schort aan, want hij heeft vandaag zijn nieuwe kleren aan. Die mogen niet vies worden.

'Hé Ollie, kom je ook verven?' roept Felix. Olivier is zijn beste vriend. Ze zijn al beste vrienden vanaf de eerste dag dat ze naar school gingen. Toen was Felix een beetje verdrietig, omdat hij zijn broertje miste. Maar Olivier maakte hem meteen vrolijk. Sinds die dag spelen ze eigenlijk altijd samen.

Felix geeft Olivier een kwast aan. 'Kom, dan maken we samen een schilderij!'

'Jeetje, wat heb jij nou aan!' roept Olivier plotseling.

Verward kijkt Felix zijn vriend aan. 'Wat bedoel je?' vraagt hij. 'We dragen toch altijd een schort bij het verven?'

'Nee, je trui!' roept Olivier en hij gniffelt. 'Wat een gek ding! Het lijkt wel of hij binnenstebuiten zit!'

Felix kijkt sip. Hij is juist zo blij met zijn nieuwe trui.

'Die heeft je oma zeker gebreid!' roept Olivier en hij lacht hardop.

'Nee, dat hoort zo!' roept Felix. 'Mijn trui is nieuw. Er staat een aap op, dat vind ik stoer.'

'Je staat voor aap met die aap,' lacht Olivier hem uit. Dan begint hij ook te verven.

'Hé, ik was eerst,' zegt Felix. Hij duwt Olivier een beetje opzij.

Olivier duwt Felix terug. Dan raakt hij met de kwast de broek van Felix.

'Hé!' roept Felix. 'Kijk uit voor mijn broek! Nu zit er verf op. Hij is net nieuw!'

Felix voelt tranen opkomen.

'Nou en?' zegt Olivier. 'Het is toch een lelijke broek. Hij zit raar, hij hangt een beetje.'

'Dat is niet raar, dat is juist cool!' roept Felix. Hij pakt zijn kwast, doopt hem in de verf en duwt hem op Oliviers broek.

'Wat doe je nu!' gilt Olivier boos.

**118** Tien Woorden voor tien dagen

Dan komt juf Maaïke aanlopen. 'Jongens, zijn jullie wel lekker aan het verven?' vraagt ze. Boos zet Felix zijn kwast in het water. Hij trekt zijn schort uit. 'Ik heb geen zin meer om te verven met Olivier,' roept hij boos. 'Je bent mijn vriend niet meer!' En hij rent naar de bouwhoek om met Sven te spelen.

De volgende ochtend loopt Felix met zijn moeder naar school. Hij heeft vandaag niet zoveel zin. Hij moet steeds denken aan de ruzie met Olivier. Hij snapt het niet. Olivier doet nooit zo tegen hem.

In de klas is het nog donker. Juf Maaïke is er nog niet. 'We zijn de eersten,' zegt Felix tegen zijn moeder.

Achter hem hoort hij lawaai. 'Hoi Felix!' roept Olivier vrolijk en hij tikt de schooldeur aan. 'Eersie!' grapt hij.

'Nee, Olivier ik was de eerste,' roept Felix. Maar Olivier grijnst en doet net of hij het niet hoort. 'Kom, dan gaan we vast naar binnen,' zegt Olivier. Hij trekt Felix aan zijn mouw mee. Felix weet niet zo goed wat hij moet doen. Straks doet Olivier weer lelijk tegen hem.

Daar komt juf Maaïke aan. 'Wat zijn jullie vroeg!' roept ze. Ze doet het licht aan in het lokaal. Felix en Olivier lopen naar de kring. 'Kom je naast me zitten, Felix?' vraagt Olivier. Felix aarzelt. Hij begrijpt het niet. Gisteren deed Olivier heel stom tegen hem en hadden ze ruzie. Maar het lijkt wel of Olivier dat alweer vergeten is.

Dan zegt Olivier: 'Wat heb je een mooie trui aan.'

Verbaasd kijkt Felix hem aan. 'Maar gisteren zei je...' mompelt hij.

'Sorry van gisteren,' gaat Olivier verder.

'Waarom deed je zo stom?' vraagt Felix.

'Ik was een beetje jaloers...' zegt Olivier zachtjes.

Felix knikt. Hij begrijpt het. Olivier heeft niet zo vaak nieuwe kleren.

'Je mag hem wel een keer lenen, hoor,' zegt Felix. Hij schuift op de stoel naast Olivier.

Hij is blij dat Olivier sorry heeft gezegd. Nu kunnen ze weer vrienden zijn. Beste vrienden, voor altijd.

## Oudsten

### A B C

#### Beste vrienden

*Kadir en Faas zijn vrienden. Ze spelen vaak samen. Maar vandaag speelt Kadir met Lowie. Dat valt niet in goede aarde bij Faas.*

Kadir stond bij het klimrek te wachten.

Daar kwam Lowie aan rennen. 'Kom, we gaan!' riep hij.

Kadir ging vanmiddag bij Lowie spelen, alweer. Wat een geluk!

Samen renden ze naar het hek. Daar stond Faas te wachten op zijn vader, zoals altijd op woensdag. 'Doei Faas!' riep Kadir vrolijk zwaaiend.

Faas zwaaide terug met een slap handje en een sip gezicht. Hij zou het wel niet leuk vinden dat Kadir nu alweer met Lowie meeging. Pech. Zo gaan die dingen. Als je in groep 1 beste vrienden was, en in groep 2, en in groep 3, betekende dat nog niet dat je het in groep 4 ook moest zijn. Toch?

En wie wilde er nu niet met Lowie mee? Lowie was zó tof, een en al actie. Heel anders dan Faas. Eigenlijk was Faas best wel saai.

De vorige keer waren Lowie en hij door het hele huis geracet met Lowies autootjes. Langs kasten, over lampen heen, onder bedden door ... Met Faas maakte hij meestal een paar voorzichtige rondjes door de slaapkamer, en dan parkeerden ze in de garage, zonder botsingen. Bij Lowie was alles één grote botsing! Geweldig!

Lowie woonde vlak bij school, ze liepen samen naar zijn huis.

'Wat loop je raar', zei Lowie ineens. 'Doe normaal, joh!'