

Obadja ziet het. Hij fluistert: 'Dat gaat mis. Koningin Izebel is iets slechts van plan. Arme Na-bot.'

Een paar uur later komt Izebel terug. 'Zo,' zegt ze tegen Achab. 'Ik heb het geregeld. Nabot is voorgoed verdwenen. De wijngaard is nu van jou. Ga ernaartoe. Ben je er blij mee?'

'Heel blij,' zegt Achab. Hij loopt naar de wijngaard van Nabot. Hij gaat alle druiven er uithalen. Het zal een groentetuin worden.

Als Obadja het ziet, moet hij slikken. Eerst was het nog een wijngaard, een stukje van het beloofde land van God. Maar nu? Wat zal er gebeuren?

21/28

woensdag  
oktober

## Door het te lenen

### Samen gebruiken

Je hoeft niet alles zelf te hebben. Misschien mag je ook weleens speelgoed van een ander lenen, of boeken. Kennen de kinderen de speeltheek, of de bibliotheek? Wat gebeurt daar?

Wie kan daarover de groep iets vertellen? Hoe ga je met de spullen om die van een ander zijn?

Is er weleens iets vervelends gebeurd?



### Speeltheek (2)

Hebben de kinderen spullen meegenomen voor een speeltheek op school? Richt vandaag de speeltheek in. Bedenk met elkaar een goed uitleensysteem. Bespreek welke regels er gelden. Laat de oudsten deze regels op een bord schrijven.



### Van wie is dit?

Met behulp van dit versje kunt u de klas rondgaan om te kijken van wie de spullen zijn en hoe je ermee omgaat. Laat de kinderen zelf het antwoord bedenken.

*Van wie is dit? Van wie is dat?  
Weet jij het?  
Van jou, van mij, van allebei?  
Weet jij het?  
Mag ik ermee spelen?  
Zullen we het delen?  
Mogen wij ermee?  
Ja of nee?*

*Mag je zomaar spelen  
met alles wat je ziet?  
En mag het mee naar huis  
of niet?*

*Mag je zomaar pakken,  
pakken wat je ziet?  
Mag je het gebruiken  
of niet?*

*Mag je zomaar eten,  
eten wat je ziet?  
Is dat van ons samen  
of niet?*

*Van wie is dit? Van wie is dat?  
Weet jij het?  
Van jou, van mij, van allebei?  
Weet jij het?*

*Mag ik ermee spelen?  
Zullen we het delen?  
Mogen wij ermee?  
Ja of nee?*



- Marian van Gog -

22/29

donderdag  
oktober

## Blij zijn met wat je krijgt

### Een leeg cadeautje

Dat verwacht je niet, dat er niets in een cadeautje zit. Toch is de ontvanger er heel blij mee.

Jongsten

Abc

### Een kusje voor Sep

Sep houdt van cadeautjes. Hij weet nog precies hoeveel hij er vorig jaar op zijn verjaardag heeft gekregen. En vandaag heeft hij weer zijn partijtje, hij hoopt op één cadeautje meer. Zullen het er elf worden?

Blij kijkt Sep de kamer rond. Overal hangen slingers. Er staat een grote slagroomtaart op tafel. En de kamer zit vol bezoek. Vandaag viert hij zijn verjaardagsfeestje. Iedereen is gekomen. Zijn opa's, oma's, tantes, ooms, neefjes én nichtjes.

Vorig jaar kreeg hij van iedereen een cadeautje. Hij had de cadeaus achter elkaar uitgepakt. Daarna had hij ze trots op tafel gezet, zodat iedereen de cadeaus kon zien. Het waren er tien! Tien mooie cadeaus.

Deze keer is zijn buurmeisje, Ella, ook gekomen. Tevreden wrijft Sep in zijn handen. Hij is heel blij dat ze er is. Stiekem vindt hij haar heel leuk. Maar het betekent ook dat hij dit jaar niet tien, maar wel elf cadeaus krijgt!

Zijn familie begint een liedje voor hem te zingen: 'Er is er één jarig hoera, hoera...'

Ongeduldig wipt Sep op zijn stoel. Van hem mogen ze het zingen wel overslaan. Hij wil zijn cadeaus het liefst meteen uitpakken. Na het liedje moet Sep eerst nog trakteren. Haastig geeft hij iedereen een stukje taart.

'Zo! En dan nu mijn cadeaus!' roept Sep als iedereen een stukje heeft.

Zijn moeder lacht en schudt haar hoofd. Maar daar trekt Sep zich niets van aan. Het is zijn verjaardag. Dus hij doet wat hij wil.

Zijn eerste cadeau krijgt hij van oma. Het is een grote vrachtwagen, met toeters erop. Snel zet hij het cadeau op de tafel.

'Dat is 1,' zegt Sep. 'Daar kan nog meer bij!' roept hij uitgelaten. Iedereen lacht. Gretig kijkt hij de kamer rond. 'Opa!' roept hij dan blij en met uitgestrekte armen loopt hij naar hem toe. Opa denkt dat Sep hem wil knuffelen, maar Sep grist zijn cadeau uit opa's handen. Hij scheurt het cadeaupapier open. Het is een pak viltstiften. Snel zet hij ook dit cadeau op tafel.

Dan is zijn tante aan de beurt. Van haar krijgt hij een boek. 'Jakkas,' denkt Sep. Hij houdt helemaal niet van boeken. Snel gooit hij het cadeau op tafel. Tevreden telt hij zijn cadeaus. '1, 2..., 3!' Al best veel, maar nog lang niet genoeg.

Gelukkig zijn er nog andere cadeaus om uit te pakken. Hij krijgt tekenpapier van zijn nichtje, potjes klei van zijn neef. En een voetbal van zijn oom. Met de bal is hij heel blij. Eigenlijk zou hij de bal wel willen uitproberen. Maar daar is geen tijd voor. Snel gaat hij verder met uitpakken.

Van zijn tante krijgt hij een spel. En van zijn oom een piratenpak.

'Zal ik je het pak aandoen?' vraagt zijn moeder.

Maar Sep schudt zijn hoofd. 'Eerst de andere cadeaus uitpakken!' roept hij en hij klapt in zijn handen van plezier.

De tafel is al aardig vol. Hij telt zijn cadeaus nog eens hardop: '1..., 2..., 3..., 4..., 5..., 6..., 7..., 8..., 9..., 10!'



'Tien cadeaus mam!' roept hij blij. Snel gaat hij weer op zijn stoel zitten. Hoopvol kijkt hij weer om zich heen. Iedereen heeft nu wat gegeven. Behalve... zijn buurmeisje. Dan ziet Sep dat ze geen pakje in haar handen heeft.

'Mam!' roept hij zenuwachtig. 'Ella heeft geen cadeau. Straks heb ik er maar tien. Dat is niet eerlijk. Vorig jaar had ik er ook al maar tien.'

Terwijl Sep klaagt, staat zijn buurmeisje op van haar stoel en schuifelt naar hem toe. Als ze voor hem staat, zegt ze zachtjes: 'Gefeliciteerd met je verjaardag.' En voor Sep iets terug kan zeggen, geeft ze hem voorzichtig een... kusje.

Van schrik struikelt Sep naar achteren. Bijna valt hij over zijn stoel. Als hij weer gaat zitten, wrijft hij zachtjes over zijn wang. Dan wordt hij heel rood.

's Avonds in bed denkt Sep terug aan zijn feestje. In het donker ziet hij zijn cadeaus staan. Hij is heel blij met alle pakjes, ook al waren het er weer tien. Toch is er één cadeau dat hij maar niet kan vergeten. Hij zou al zijn cadeaus teruggeven in ruil voor dat ene cadeau. Het was het cadeautje dat hij niet kon uitpakken. En waar hij ook niet mee kan spelen. Het was het ... kusje. Tevreden wrijft hij weer over zijn wang. Wat was dat een mooi cadeau! En dromend over het kusje valt Sep in slaap.

- Susan Schaeffer -

## Oudsten

Abc

### Kusjes in een doosje

*Evi heeft een heel bijzonder cadeautje voor haar vader.*

'Evi, wat zullen we nu weer beleven!' moppert papa. Hij zwaait Evi's kamerdeur open. 'Heb jij het cadeaupapier op gemaakt?' vraagt hij. 'Met die sterren en maan?'

Evi kijkt op van haar boek. 'Uhhh... ja,' zegt ze.

'Kun je dat niet even vragen?' zegt papa. 'De winkels zijn al dicht en nu kan ik het boek voor opa niet inpakken!'

Evi bladert verder in haar boek. 'Uhhh... ja, pap,' zegt ze.

'Hebben we verder niks meer?' vraagt papa. 'Nergens?'

'Uhhh... nee, pap,' zegt Evi.

Papa kijkt kwaad. 'En wat is dat ineens met ja, pap, nee, pap? Neem je me in de maling of zo?'

'Ja, pap...' begint Evi. 'Uhhh... nee, pap!'

Papa gooit haar kamerdeur dicht.

'Zachtjes!' zegt Evi zacht.

De volgende ochtend is het zondag. Evi haalt haar cadeautje voor haar vader uit haar kast. Er zit een mooi papiertje omheen. Met sterren en een maan.

Ze strijkt het papier glad. Zal papa er blij mee zijn? Van haar zakgeld heeft ze een blikje crois-santjes gekocht, die gaat ze zo meteen maken. En bij een verjaardag hoort ook een pakje.

In de keuken zet ze alvast ontbijtbordjes klaar. Ze kookt water en zet een pot thee. Precies zoals haar vader het graag heeft. Voorzichtig maakt ze het blikje croissantjes open. De oven moet op 180 graden. Met een mesje snijdt ze het deeg in stukjes. Het is niet moeilijk, ze heeft het papa al zo vaak zien doen.

In de slaapkamer van haar vader neemt ze een aanloop en springt op zijn bed. 'Gefeliciteerd, lieve pap!' roept ze.

'Help!' roept papa. Hij draait zich om. 'Hoe laat is het?'

'Uhhh... zeven uur,' zegt Evi.

'Is dat niet een beetje vroeg?' vraagt papa. 'Het is toch zondag?'

'Je verjaardag!' roept Evi.