

**Wat gaat hij zeggen?**

Gisteren moest Tara voor straf naar de gang. Maar vanmorgen is er iets misgegaan met de twee broertjes die we vandaag in beeld zien. En wel zó mis, dat ook hier iets rechtgezet moet worden. Waarom verdient de grote broer 'straf' en moet hij iets tegen zijn jongere broertje zeggen? Welke woorden zijn dat? Wat zou hij gedaan hebben? Schrijf dat in de tekstballon.

**Jongsten****Abc****Hoe maak je het goed?**

*Siep heeft iets bij zijn jongere broertje gedaan wat niet door de beugel kan. Zijn vader wil dat hij het zelf goedmaakt.*

Siep is in zijn eigen kamer aan het spelen. Net als zijn kleine broertje Tijs.  
'Papa! Papa, je moet nu komen!' roept Tijs.  
Siep stopt met spelen en luistert extra goed.  
'Wat is er?' roept papa.  
'Mijn knikkers zijn kwijt!' jammert Tijs.  
'Ze zijn vast niet weg, zoek nog maar eens heel goed,' zegt papa.

Maar Siep weet dat ze niet weg zijn. Gisteren heeft hij geknikkerd met de jongens uit de buurt. Het was heel spannend. Hij had veel knikkers gewonnen. Olieknikkers en een paar megabonken. Maar toen ging het mis. En verloor hij al zijn knikkers. Hij ging naar huis en pakte stiekem de knikkers van Tijs. Gewoon om te lenen. Maar het ging weer mis. Ook Tijs' knikkers raakte hij kwijt. Siep bijt op zijn nagels. Wat moet hij doen?

'Kom, gaan we samen zoeken,' hoort Siep papa zeggen.  
Maar Tijs wil niet zoeken. 'Mijn knikkers zijn echt weg,' huilt hij. 'En ik had er zo lang voor gespaard.'  
Siep dacht dat Tijs het niet erg zou vinden. Maar dat is niet zo.

Hij loopt naar de slaapkamer van Tijs. Hij ziet Tijs' tranen en het strenge gezicht van papa.  
'Siep, waar zijn de knikkers?' vraagt papa.  
'Ze zijn weg...' mompelt hij. 'Ik heb ze verspeeld.'  
Tijs begint nog harder te huilen.  
'Nou, dan heb je vast wel iets te zeggen tegen Tijs.' Papa kijkt Siep recht in zijn ogen.  
'Sorry...' mompelt Siep. Maar Tijs blijft snikken.  
'Dat is niet zo mooi, Siep. Wat ga je eraan doen?' vraagt papa streng.  
'Geef me maar straf!' zegt Siep. En meteen krijgt hij een idee. 'Pap, ik zal het goedmaken!' en hij stuift de kamer uit.

Niet veel later, komt hij terug.  
'Raad eens wat ik heb gedaan?' vraagt Siep met een grote glimlach.  
Tijs zegt niets.  
Trots legt Siep een zak met knikkers op het bed van Tijs. 'Die zijn voor jou. Ik heb ze gekocht van mijn spaargeld.'  
Tijs voelt aan de zak met knikkers. 'Pak je ze dan nooit meer?' vraagt hij.

Siep lacht. Hij loopt de kamer uit en komt terug met een knikkerbaan. 'Die heb ik van de zolder gehaald. We gaan samen spelen. Want buiten knikkeren doe ik nooit meer.'

- Susan Schaeffer -

**Oudsten****Abc****Hoe maak je het goed?**

*Tim heeft iets bij zijn jongere broertje gedaan wat niet door de beugel kan. Zijn vader wil dat hij het zelf goedmaakt.*

Het is zaterdag. Iedereen slaapt nog. Alleen Tim is wakker. Hij verveelt zich. Zal hij de spelcomputer van Daan lenen? Hij weet wel dat hij er niet aan mag komen, maar Daan heeft zo'n leuk nieuw spel. Hij sluipt naar de kamer van Daan, grist de spelcomputer uit de lade en gaat naar beneden. Even proberen...

Hij vergeet de tijd, tot zijn vader binnen komt.  
'Goedemorgen,' zegt zijn vader.  
Tim schrikt. Hij duwt spelcomputer onder het kleed. Net op tijd. Zijn vader gaat op de bank zitten.  
'Moet jij niet voetballen?' vraagt zijn vader.  
Tim springt op. Hij is bijna te laat!  
'Ga maar snel!' roept zijn vader hem na.

Die middag kijkt Daan heel kwaad als Tim thuis komt. Zijn ogen zijn rood.  
'Rotbroer!' roept hij. 'Jij maakt altijd al mijn spullen kapot!'  
Hij wijst naar zijn spelcomputer. Het scherm is gebarsten.  
Tim durft niets terug te zeggen. Wat dom! Vanochtend had hij zo'n haast dat hij de spelcomputer helemaal vergeten is.  
'Wacht even,' zegt zijn vader. 'We weten niet wie de schuldige is.'  
'Ik wel!' roept Daan. Hij veegt het snot van zijn gezicht. 'Waarom lag hij anders onder het kleed?'  
'Heb je hem daar niet zelf laten liggen?' vraagt zijn vader.  
'Nee!' roept Daan. Hij stampvoet. 'Hij lag op mijn kamer! En vanochtend was ik hem kwijt! Tot jij erop ging staan!'  
Zijn vader kijkt Tim vragend aan. 'Heb jij een idee hoe dat ding onder het kleed terecht kwam?'  
'Uhhh... nee,' stamelt Tim. Hij draait zich snel om. 'Ik ga douchen!'

Hij blijft verder op zijn kamer. Wat moet hij nu doen? Hij draait zijn spaarpot om. Het is misschien net genoeg voor een nieuwe spelcomputer. Maar misschien ook niet. Het is zijn schuld. Maar als hij dat zegt, heeft Daan nog steeds geen nieuwe spelcomputer. Het is maar het beste als hij blijft doen of hij van niks weet.

's Avonds is het heel ongezellig aan tafel. Daan zegt niets en kijkt kwaad. Tim weet niets te verzinnen. En zijn vader kijkt alleen maar vragend van de een naar de ander.  
Bij het toetje houdt Tim het niet meer uit. 'Het is mijn schuld,' zegt hij zacht.  
Meteen springt Daan op. 'Rotbroer!' schreeuwt hij. 'Ik zei het toch! Jij...'  
'Wacht even,' zegt zijn vader. 'We laten Tim eerst even uitpraten.'  
'Ik wilde hem alleen maar heel even lenen,' zegt Tim.  
'En nu is hij stuk,' zegt zijn vader.  
'Rotbroer!' scheldt Daan weer.  
'Ga jij maar even naar de TV,' zegt zijn vader. 'Dit bespreek ik eerst met Tim.'  
Zodra ze alleen zijn, zegt hij: 'Waarom zei je dat niet meteen?'