

DIEREN ZIJN JE VRIENDEN

Op de bres voor de beesten



Pluspunten

- goed te combineren met natuurlessen
- keuze uit verschillende voorlichtingen
- bezoek van een dierenvriend in de klas

“Een gewond dier moet je niet aanraken. Omdat het pijn heeft, gaat het je misschien krabben of bijten.” Sulaiman uit groep 1/2B heeft goed opgelet. “Wat moet je dan wel doen?”, vraagt voorlichtster Sophie Akkerman. “Je moet de Dierenbescherming bellen”, antwoordt Ouassim. “Dan komt de Dierenambulance

en zij nemen het beestje mee. Zij kunnen het dier beter maken.” Nynke kijkt geschrokken en zegt: “Maar dan kunnen ze die mensen toch gaan krabben?” Sophie stelt haar gerust. “De mensen van de Dierenambulance weten precies hoe ze gewonde dieren op moeten tillen. Bovendien hebben ze grote pakken en

handschoenen aan, dus de beesten kunnen hen ook geen pijn doen.”

Hamsters, honden en een gorilla
Na een korte introductie over de Dierenbescherming leest Sophie voor uit het boek ‘Die wil ik!’ van Petra Heezen. Het gaat over het jongetje Niels, dat steeds

‘Je moet het dier zachtjes aaien’

met een ander huisdier thuiskomt.

“Wie van jullie heeft er ook een huisdier?”, vraagt Sophie. Een groep vingers gaat de lucht in. “Een hond!” “Een hamster!” “Een poes!” laten de kinderen om beurten trots weten. “Een gorilla!”, grapt Ravish en iedereen moet lachen.

“Wat voor beesten kennen jullie nog meer?” “Tijgers!” “Een octopus!” en “Otters!”, roepen de kinderen.

“Een mammoet!”, grinnikt Younes.

“Maar die leeft niet meer.” Sophie gaat verder: “Waarom is het fijn om een huisdier te hebben?” “Dieren kunnen heel lief voor je zijn. Ze komen bij je zitten. Het zijn je vrienden”, zegt Laticia zachtjes. “En hoe kan je een huisdier het beste verzorgen?”, vraagt Sophie. “Je moet het dier zachtjes aaien. Je mag het niet slaan”, legt Roumaïssa uit. “Je moet er veel mee naar buiten gaan. En mee spelen.”

Vergeeten dieren

Niet iedereen weet hoe ze met dieren om moeten gaan. Tijdens de voorlichting in groep 4 vraagt Sophie welke dieren het misschien niet zo fijn hebben. “Dieren die mishandeld worden”, weet Salahedinne. Ariana wijst op de dieren die in het asiel zitten. Sophie noemt dit de ‘vergeeten dieren’. “Veel katten of honden zwerven op straat. Zij hebben geen huis.” Nora vult aan: “Soms laten mensen hun huisdier achter als ze op vakantie gaan. Dat vind ik heel zielig.” Ook Yusuf weet wat Sophie bedoelt. Hij heeft zelf wel eens gezorgd voor een zwerfhond uit Hongarije. “Daar hebben ze heel veel zwerfhonden.”

WAT/WAAR/HOE?

JEM bezoekt groep 1/2B en groep 4 van de Amsterdamse St. Catharinaschool tijdens een voorlichting van de Dierenbescherming Amsterdam.

- Kosten (inclusief het clubblad ‘Kid for Animals’ en een stickervel voor de kinderen): gratis
- Periode: gedurende het hele jaar
- Duur: circa 1 uur

- Reserveren kan telefonisch (020-470 50 00) of via de website.
- De verschillende regionale afdelingen van de Dierenbescherming bieden ieder een eigen educatief programma aan. Kijk op de website van de regionale afdeling voor meer informatie.
- In Amsterdam kunnen klassen ook op excursie naar het DierenTeam. Meer weten? <http://amsterdam.dierenbescherming.nl/voorlichtingopscholen>.

De Dierenambulance heeft hij ook een keer gezien. “Zij redden de dieren.”

Natuurlessen

Terwijl de kinderen na afloop enthousiast bladeren in ‘Kids for Animals’, het kinderblad van de Dierenbescherming, vertelt juf Annelies waarom zij voor de voorlichting heeft gekozen: “Onze school doet veel aan natuureducatie. Een voorlichting van de Dierenbescherming past daar goed bij. Het bezoek van de Dierenbescherming koppelen we aan verschillende natuurlessen. De kinderen krijgen straks een aflevering te zien van Klokhuis over de Dierenambulance. En vanmiddag ga ik met de groep praten over dierenverzorging. We filosoferen dan over hoe je respectvol om kan gaan met dieren.”

Dierenrechten

De regionale afdelingen van de Dierenbescherming geven educatieve voorlichtingen op basisscholen door het hele

land. De Amsterdamse afdeling van de Dierenbescherming organiseert ook excursies naar het DierenTeam. In een speciaal educatielokaal van de Dierenopvang geven verschillende dierenwelzijnsorganisaties voorlichting over dierenwelzijn. De voorlichtingen op scholen hebben verschillende thema’s, zoals jonge dieren in het voorjaar, dierenverzorging, maar ook dierenrechten en de bio-industrie.

Sophie: “De voorlichtingen over de bio-industrie zijn vooral geschikt voor de oudere groepen. We laten dan een film zien waarin wordt uitgelegd wat bio-industrie inhoudt. Vervolgens bespreken we met de kinderen waar het vlees op je bord eigenlijk vandaan komt. En of dit ‘diervriendelijk’ is geproduceerd. Veel kinderen beseffen niet dat vlees in de supermarkt van echte beesten komt. Ze weten niet hoe het leven van deze dieren eruit ziet. Daar willen we de kinderen bewust van maken.” ■

De Dierenbescherming op bezoek in je klas?

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DIERENBESCHERMING.NL