



Een parachutist

*Ik spring uit het vliegtuig.
De aarde is klein.
Daar piepkleine mensen
op het piepkleine plein.
Auto's als stippen
en kerken zijn vlekken.
En op het station
zie ik treinen vertrekken.
Daar een rivier,
een weiland met koeien.
Een geel vlak met bloemen
die daar staan te bloeien.*

*Maar waar kom ik terecht?
Waar zal ik straks landen?
Ik trek aan de touwtjes
met beide handen.
Zo kan ik zelf
mijn landplek bepalen.
Of... wacht, een windstoot.
Zal ik het halen?
Soms stuur je zelf,
maar soms lukt dat ook niet.
Dus waar je terechtkomt...?
Onzeker, zoals je ziet.*



Kunst in de wind

Open de interactieve kalenderplaat. Kijk hoe de wind de strandbeesten, kunstwerken van kunstenaar Theo Jansens, tot leven brengt.



Zoals de wind waait

- Bekijk gedurende enkele dagen op vaste momenten (bijvoorbeeld vlak voor de pauze) de windrichting. Kijk voor de actuele windrichting naar een windwijzer in de omgeving of op Google ('weerbericht' plus plaatsnaam als zoektermen). Nog mooier: maak zelf een eenvoudige windwijzer. Plaats een houten stokje in een met aarde gevulde bloempot. Snij een gleuf in een plastic rietje en schuif daar een kartonnen roer in. Steek het rietje met een naald vast op het houten stokje.
- Laat de kinderen willekeurig, zoals de wind op dat moment waait, een opdracht doen. Bijvoorbeeld bij windrichting zuid: 'Maak de groep aan het lachen', bij windrichting oost 'Zorg dat de groep een liedje zingt', bij windrichting noord 'Maak een koprol' en bij windrichting west 'Vertel een raadsel.' Laat de kinderen zelf opdrachten bedenken.

10

donderdag
mei

Wind is kracht, is energie

Vasthouden!

Als je je zo stevig moet vasthouden, dan waait het echt hard! De tekening hoort bij het verhaal 'Orkaantje'. Windkracht is er niet alleen buiten ons, maar soms ook binnenin!

Welke kinderen horen over zichzelf weleens zeggen: 'Wat ben jij toch voor een wervelstorm!'



Orkaantje

Isa hangt op de bank. Totdat de wind haar naar buiten lokt.

Isa tuurt door het raam. Ze ziet hoe de bomen heen en weer wiegen in de wind. De lucht is grijs en het regent zachtjes.

'Wat zullen we vandaag gaan doen?' zegt Isa tegen haar hond Tommie. 'Eigenlijk heb ik met dit slechte weer helemaal nergens zin in,' zucht ze en ploft languit op de bank.

Ko pre Loc

- Wa
- Ho
- Ho

Gerar
laten
thema
waara
meew
het gl

De

Kom o
Leerh
Ontva
14.30

Aanm
Verm
Beller

Rondjew

Ro

Ga op
mense
in Azie
illustr

Vana
Hard
Beste
Beste
i: ww
t: 033
e: inf

Dan hoort Isa plotseling een hard geluid. 'Hoorde je dat, Tommie?' zegt Isa geschrokken en loopt naar het raam. 'Het leek wel of er een tak tegen de ruit vloog!' Opgewonden drukt ze haar neus tegen de ruit. Ze ziet hoe de bladeren in de tuin dansen in de wind. Soms valt er een tak van de bomen. 'Wat is de wind sterk!' roept Isa enthousiast. 'Zullen we buiten gaan voelen hoe sterk?' Tommie verbergt zich piepend onder de bank. Maar Isa stormt de gang in. Snel trekt ze haar jas aan. Dapper stapt ze de deur uit. 'Kom ook naar buiten, Tommie!' roept Isa. Tommie komt aarzelend onder de bank vandaan. Angstig steekt hij een poot buiten de deur. Maar al snel springt hij vrolijk door de regenplassen, achter Isa aan.

Opeens ziet Isa de gezusters Grimmel lopen. De oude vrouwtjes houden hun hoedjes stevig vast. 'Ik zei toch dat we binnen moesten blijven!' roept Greetje Grimmel kwaad naar haar zus Gerda. 'Wat zeg je? Zijn wij oude wijven?' roept Gerda nijdig terug. Gerda hoort namelijk slecht met haar ene oor en aan het andere is ze helemaal doof. Ze laat haar hoedje met een hand los en houdt de hand achter haar rechteroor. Om beter te kunnen horen in de bulderende wind. Maar dat had ze niet moeten doen. Floep! In een oogwenk is haar hoedje foetsie.

'Verdraaide wind!' schreeuwt Gerda.

'Onnozel kind!' zegt Greetje zachtjes.

'Wat zeg je? Ben ik stekeblind? Ik had je wel gehoord, Greet!' roept Gerda boos.

Isa moet zachtjes lachen om de mopperende zussen.

Het begint nog harder te waaien. De wind blaast zo hard, dat Isa en de zussen Grimmel bijna worden weggeblazen. Nog net kunnen zij zich vastgrijpen aan een lantaarnpaal. Tommie verschuilt zich in de bosjes. Krachtig blaast de wind vuilnis, boomtakken, bladeren en het hoedje van Gerda over de natte straat.

Als de wind weer is gaan liggen, ziet Isa dat er een grote stapel takken voor het huis van de zusters Grimmel ligt.

Greetje jammert: 'O, Gerda, hoe moeten we ons huis nu in?'

Isa kijkt Tommie aan en zonder aarzeling beginnen ze samen de takken weg te halen. De zwaarste takken sleept Tommie weg met zijn bek. Daarna verwijderd Isa met haar handen de lichtere takken. Eén voor één sjouwen ze zo al het hout weg. Als er niets meer voor de deur ligt, lopen de zussen opgewonden naar Isa toe.

'Je bent geweldig, kind!' roept Greet en omhelst Isa.

'Ja, Greet. Precies wat je zegt! Een echte wervelwind!' gilt Gerda.

'Sterker nog, je leek wel een orkaan!' vult Greet haar zus aan. 'Had ik nog maar zoveel pit!'

'Niet zo fit? Niet zo fit? Wat zeg je nou Greet! Je leek anders net zelf op een stevige donderwolk. Alsof het stormde in je hoofd!' zegt Gerda en knipoogt naar Isa.

En precies op dat moment blaast de wind ook Greetjes hoed weg. Waarna iedereen hard moet lachen.

- Susan Schaeffer -

Gesprek

- Wanneer ben jij het meest actief?
- Wat geeft jou superveel kracht en energie?



Wat is jouw windkracht?

Veel woorden die met wind te maken, vertellen iets over de kracht van de wind zoals een zuchtje wind, een briesje, storm, wervelwind en orkaan. Met dank aan de Ierse marinecommandant Beaufort wordt de windkracht sinds 1805 weergegeven met een getal op een schaal van 1 tot en met 13. Windkracht 10 is bijvoorbeeld zware storm.