



## Vakantieraadsels

Een versje waarin de kinderen mogen raden waarover het gaat. Het zijn dingen die met de vakantie te maken hebben (tent, zee, speeltuin, waterglijbaan, caravan, pizza, hamam, vlieger).

Misschien kunnen de oudsten ook zelf een raadsel bedenken.

Rarara, weet je wat het is?  
Raad je het goed of raad je het mis?

(tent)  
Lappen en stokken,  
een zeil en wat touw.  
Je kunt erin wonen,  
maar wat is het nou?

(zee)  
Water en golven,  
een kwal op het strand.  
Zwemmen en duiken,  
je broek vol met zand.

(speeltuin)  
Schommels en glijbaan,  
een molen en wip.  
Pas op, bijna misselijk!  
Je veert op een kip.

(waterglijbaan)  
Trap op, naar boven.  
Je roetsjt op je gat.  
Je maakt scherpe bochten  
en plonst in het bad.

(caravan)  
Huisje op wielen,  
je slaapt er ook in.  
Maar 't is soms wel krap  
voor het hele gezin.

(pizza)  
Rond, uit de oven...  
Waar komt dat vandaan?  
Met kaas en tomaten...  
Van de Italiaan!

(hamam)  
Emmer warm water.  
Je wordt er heel schoon.  
Veel stoom en een beker.  
Da's in Turkije gewoon!

(vlieger)  
Hoog in de wolken  
van heel dun papier.  
Een touw en wat wind  
en je hebt veel plezier.

## Jongsten



## Logeren

Julia en Olivier gaan in de vakantie een nachtje logeren bij hun tante. De kinderen willen graag kamperen.

Julia pakt haar logeertas stevig vast.  
'Kom, dan laat ik jullie de slaapkamer zien,' zegt tante. Julia volgt haar de houten trap op. Vanavond logeert ze hier met haar broer Olivier. Voor een nachtje.  
'Heb je er een beetje zin in?' vraagt tante. Julia blijft even stil. Eigenlijk wilde ze kamperen. In een tentje, buiten op het gras. Maar dat wil ze niet aan haar tante laten merken. Daarom knikt ze ijverig.  
'Joehoe, waar gaan we de tent opzetten?' hoort ze Olivier roepen.  
Julia schrikt. Hij zal toch niet denken dat...  
'De tent?' roept tante.  
'Ja, we gaan kamperen, toch?' zegt Olivier. Hij is snel naar boven gekomen.  
Julia wuift met haar hand in de lucht. 'Hij is een beetje in de war,' fluistert ze tegen tante. Maar het is al te laat.  
'Kamperen?' zegt tante verbaasd. 'We gaan nu niet kamperen, hoor...'

'Niet?!' roept Olivier. Hij begint te huilen. Heel hard.  
'Olivier!' sist Julia hem toe. Wat een onbeleefd broertje heeft ze toch. Ze lacht schaaplichtig naar haar tante.  
Maar die lijkt alleen maar geschrokken. 'Wat vind je zo leuk aan kamperen, Olivier?' vraagt ze sussend.  
Olivier snikt: 'Nou gewoon, dat je regen op de tent hoort tikken. Dat je 's ochtends wakker wordt, de tent openritst en de vogels eten kunt geven.'  
'Maar krijg je het dan niet koud 's nachts?' vraagt tante.  
'Nee!' Olivier stopt met snikken en schudt stoer zijn hoofd. 'Je doet gewoon een warme pyjama aan. En sokken. En je moet een warme slaapzak hebben.'  
Julia krijgt nu zelf ook veel zin in kamperen. 'Je kunt ook een kampvuur maken voor de tent,' mijmert ze.  
'En er marshmallows op roosteren!' roept Olivier.  
'Dat klinkt heerlijk knus...,' zegt tante.  
Julia voelt zich een beetje schuldig. Nu denkt haar tante vast dat ze niet bij haar willen logeren.  
'Maar hier op zolder slapen is vast ook heel leuk hoor,' zegt ze daarom zo opgewekt mogelijk.  
'Ja, ook heel knus zeker,' bromt Olivier. Julia ziet dat tante een beetje om hem moet lachen.  
'Julie lusten vast nog wel een spekje?' zegt ze dan vrolijk.  
'Ja!' zeggen Julia en Olivier.  
'Kom maar mee,' zegt tante. 'Ik heb een ideetje.'

Niet veel later zit Julia buiten. In haar hand houdt ze een stok vast. Op de stok heeft ze een paar marshmallows geprikt. Die houdt ze boven het vuur. Het houtvuur knettert. Julia haalt een zachte marshmallow van haar stok. 'Ook eentje proeven?' vraagt Julia aan haar tante.  
'Lekker!'  
Achter hen ritst Olivier de tent open. De tent van tante. Die hebben ze vliegensvlug opgezet. In de tuin.  
'Tevreden?' vraagt ze. Julia knikt.  
'Zeker!' roept Olivier. 'Volgend jaar komen we weer hier logeren, hoor!' Hij pakt de stok uit Julia's handen. En met een grote hap smikkelt hij de bovenste spek in een keer op.

## Oudsten

### Abc

#### De grote zomer-sjoelwedstrijd

*Bij Finn thuis hebben ze het niet breed. In de vakantie krijgt mama een goed idee. Ze organiseren een sjoelwedstrijd voor de buurt.*

Het is vakantie. Mama zit aan tafel.  
'Gaan we naar de film vandaag?' vraagt Finn.  
'Nee, lieverd,' zegt mama. 'Dat kan niet. Dat weet je toch? Ik heb deze zomer niet zoveel geld.'  
Finn was het al bijna weer vergeten. Hij staart naar zijn handen. Hij had net zo'n zin in de film. Hij denkt aan Arthur, zijn beste vriend. Die zit nu in een hotel op een warm eiland.  
'Ik heb een idee,' zegt mama. 'We organiseren een sjoelwedstrijd.' Ze schrijft wat op een blaadje. Finn leest mee. Sommige woorden zijn nog moeilijk.

'Grote zomer-sjoelwedstrijd op woensdag. Iedereen mag meedoen. Geef je op bij Loes en Finn op nummer 17,' zegt mama.

Finn springt op. Dat is leuk! Hij is gek op sjoelen. Samen hangen ze het briefje bij de lift van de flat.