



### Ik wou dat ik kon toveren

Een liedje bij de poster over verlangens om de wereld mooier en fijner te maken. Bladmuziek: pagina 138; cd-1: track 15 en 16. Liedteksten: [www.trefwoord.nl](http://www.trefwoord.nl)

Ik wou dat ik kon toveren,  
veel ijsjes bij mooi weer.  
In alle smaken, tot ik zeg:  
Nou hoef ik echt niet meer!

Ik wou dat ik kon toveren,  
veel warme zonneshijns.  
Gezellig lachen, spelen,  
en met vriendjes samen zijn.

Ik wou dat ik kon toveren,  
een circus in de straat.  
Met paarden, acrobaten en  
plezier tot 's avonds laat.

Ik wou dat ik kon toveren,  
dat zou geweldig zijn.  
Een ti-ta-toverstaffe voor  
mijn wensen, groot of klein.



### Dit wil ik zo graag!

Op de poster zien we allemaal dingen waar kinderen naar kunnen verlangen. Dingen die de wereld mooi en gelukkig maken. Laat de kinderen vertellen wat ze zien en wat het betekent. Wijs ook op de hartjes en sterretjes. Geef een kind een stokje. Het mag ermee dirigeren, bij het liedje 'Toveren'. Als het klaar is, mag de dirigent een wens uitspreken. Dan is een volgende dirigent aan de beurt.

16

dinsdag  
juni

## Wachten op iets moois

### Aftelkalender

In dit seizoen staan op school en thuis allerlei leuke activiteiten gepland, zoals een sport- of speldag, dagje naar het strand of een schoolreisje. Ook de zomervakantie staat voor de deur.

Laat de kinderen bedenken waar ze naar uitkijken. Ze kunnen ideeën opdoen aan de hand van de tekeningetjes op de kalenderplaat.

Kies daarna een gezamenlijke activiteit uit waar de groep naar uitkijkt. Hoeveel dagen duurt het nog? Kijk vervolgens naar de aftelkalender. Daarmee leef je toe naar een fijne, leuke gebeurtenis. Zet bijvoorbeeld een kruis bij 15 als die leuke gebeurtenis nog vijftien dagen duurt. Een dag later vakje 14, enzovoort. Net zo lang tot je bij de 1 bent.

Hang de aftelkalender op of geef de kinderen die dat willen een kopie mee naar huis. Ze kunnen deze gebruiken voor een activiteit waar ze zelf op wachten.



Jongsten

abc

### Wachten op de baby

Mads weet al een tijdje dat zijn moeder een baby verwacht. Hij vindt het zelf heel lang duren. Mads verlangt ernaar om de baby te zien en vast te houden. Maar Mads zal toch nog een poosje geduld moeten hebben.

'Mama, wanneer komt de baby nou?' vraagt Mads. Hij pakt zijn knuffel Stampertje en gaat in bed liggen.

Mama legt het dekbed over Mads heen. Ze stopt hem lekker in.

Mads kijkt naar de dikke buik van mama. Er zit een baby in, dat weet Mads al heel lang. Wanneer wordt de baby nou geboren? Mads vindt het moeilijk om zo lang te wachten. 'Nou wanneer?' vraagt hij. 'Wanneer komt de baby?'

64 Verlangen

'O, dat duurt nog wel even,' zegt mama.

'Even? Morgen misschien?' Mads lacht en roept: 'Joepie! Morgen komt de baby!' Blij gooit hij Stampertje in de lucht.

Mama schudt haar hoofd. 'Nee Mads, de baby komt niet morgen.'

Mads zucht en zwaait Stampertje heen en weer. 'Maar wanneer komt hij dan?'

'Nog tien weken,' zegt mama. Ze loopt naar de kast en ruimt nog wat kleren op.

Mads trekt een pruillip. Het duurt wel erg lang, voor de baby er is, denkt hij. Hij zal nu toch wel klaar zijn?

'Hoe heet de baby?' vraagt hij dan.

Mama lacht geheimzinnig. 'Dat is nog een verrassing. Eerst moeten we zien of het een meisje of een jongetje is.'

'Het wordt een jongetje,' zegt Mads. 'Ja, ik krijg een broertje! Dat is toch leuk, Stampertje!' Mads doet net of Stampertje knikt. Hij wil al heel lang een broertje. Dan heeft hij altijd iemand om mee te spelen. Vaak droomt hij ervan. Van een broertje met blonde krullen. Zou hij ook van voetbal houden? denkt Mads. En van hutten bouwen? En van grapjes maken en van door de modder banjeren? Mads vindt dat het allerleukste dat er is. Zijn broertje vast en zeker ook. Mads kan niet wachten tot zijn broertje er is.

'Misschien krijg je wel een zusje,' zegt mama. 'Een lief, vrolijk meisje.'

'Nee, daar geloof ik niets van.' Mads schudt zijn hoofd. 'Stampertje wil ook graag dat ik een broertje krijg. Toch, Stamper?' Weer doet hij of Stampertje knikt.

Mama grinnikt. 'Een zusje is ook leuk, hoor.'

'Mag de baby op mijn kamer slapen?' vraagt Mads. 'Dat vind ik gezellig. En Stamper ook!'

Mama trekt een streng gezicht. 'Pas maar op wat je wenst. Een baby'tje is 's nachts heel vaak wakker.'

'Oh, leuk!' roept Mads. 'Dan houden we een nachtfestje!' Hij laat Stampertje juichen.

Mama fronsht haar wenkbrauwen. 'Mag ik een kus?' zegt ze dan.

Mads tuit zijn lippen en geeft haar een dikke zoen. Dan wrijft Mads over mama's dikke buik. Hij voelt de baby zachtjes schoppen. 'Stampertje wil ook een kus!' roep hij. Hij houdt Stampertje omhoog.

'Nou, vooruit dan maar.' Mama geeft Stampertje een kusje. Dan loopt ze naar de deur van de slaapkamer.

'Ik hoop dat de baby snel komt,' zegt Mads dan. 'We wachten al zo lang. Ik wil de baby graag op schoot houden en heel veel kusjes geven.'

'Ik ook,' zegt mama. 'Ik verlang er ook naar om de baby vast te houden. Maar je moet nu eerst slapen. Ga maar lekker dromen over de baby.' En zachtjes doet ze de deur dicht.

- Susan Schaeffer -

Oudsten

abc

### Kasteel van verlangen

Bink en zijn ouders verlangen naar een baby. Maar mama is nog steeds niet in verwachting. Bink bedenkt om elke dag legosteentjes te verzamelen, net zo lang tot er een baby komt. Uiteindelijk wordt het wachten beloond.

'Hij moet hoger, Bink, veel hoger!' roept papa. Bink klimt op de eettafel en duwt de legostenen uit zijn hand boven op de toren.

'Goed kerel,' zegt papa. Hij lacht naar Bink. Maar Bink ziet wel dat het een verdrietlach is. Papa denkt aan mama. Bink denkt ook aan mama. Ze ligt in bed. Ze is een beetje ziek. Daardoor is de zondagmiddag saai. Papa en hij spelen met lego. Dat doen ze bijna elke zondag. Maar het lijkt vandaag alsof de legostenen zwart en grijs zijn, in plaats van vrolijk gekleurd.

■ trefwoord

65